

Wanneer het verlangen naar morgen verdwijnt,
dan is het tijd om de grote reis te aanvaarden.

Met liefde en intens verdriet nemen we afscheid van

ERIC VAN ASSCHE

08 maart 1961 – 18 december 2020

Ann Van Dessel, zijn Anneke, zijn vrouw

Olmo Van Assche, zijn zoon

Marie-Luca Van Assche, zijn dochter, en Tom Tahon

Afscheid heeft plaatsgevonden op 24 december 2020 om 8u30 in besloten kring.

Omwille van de huidige coronamaatregelen zullen wij
op een later moment een bijzondere
herdenkingsbijeenkomst organiseren.

En werkelijk wat zelden wordt bereikt moet moeilijk zijn.
Waarom zou anders een heil dat voor het grijpen ligt
en dat men zonder veel moeite deelachtig kan worden,
door iedereen worden veronachtzaamd?

Alles wat voortreffelijk is,
is echter even moeizaam als zeldzaam.

(Baruch de Spinoza, Ethica)