

Liefdevol aandenken aan

de heer

Vincent Deceuninck

Geboren te Gent op 17 november 1956
en er overleden op 28 november 2020

Vincent, broere, kameraad, vader,

als de winter op zijn diepst is
en de jaren zich tekenen als onverbiddelijk graniet
en je plots strijdmoe gaat zitten,
de lijfkracht opgebrand, om even en nooit meer
op te staan uit het slijk
van de menselijke dagdagelijkse realiteit,
en toch, en toch,
je spirit spartelde zich vrij,
je reist nu en rust heel licht,
naar die plaats waar geen winters huizen,
waar we allen een samensmelten
daar,
daar ontmoeten we elkaar ooit terug.
daar zullen onze kleurvolle vleugels raken.

Vanwege de familie Deceuninck en vrienden

Dank voor de vele blijken van sympathie en medeleven.