



Dankbare herinnering aan

de heer

Olivier Van De Genachte

Geboren te Eeklo op 25 februari 1967
en overleden te Gent op 9 december 2020

Het leven is soms oneerlijk,
het leven doet soms pijn.
Maar ons hart is gevuld
met mooie herinneringen,
met mooie dierbare momenten.
Soms groot, soms best wel klein.
Denk aan mij terug,
maar niet aan mijn dagen
van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug,
vergeet mij niet!
Herinner mij zoals ik was,
heel gewoon, heel bijzonder

Dank voor uw blijken van sympathie en medeleven.